



People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

Als je van me houdt, huil dan niet

Huil niet als je van me houdt
Als u Gods genade kent
En hoe de hemel is,
Als je kon luisteren
Op de engelenliedjes
En je ziet mij tussen hen,
Als je even kon nadenken
Over de schoonheid
Dat geen enkele andere schoonheid kan evenaren,
Veeg je tranen af en huil niet,
Als je van me houdt.
De dood is niets.
Het is gewoon naar de andere kant verhuisd.
Ik ben nog steeds wat ik ben en jij bent nog steeds wat je bent.
Wat we vroeger voor elkaar waren, is nog steeds hetzelfde.
Noem me bij de naam die je vroeger deed.
En praat met me zoals je eerder hebt gedaan.
Gebruik geen andere toon.
Wees niet star of verdrietig.
Blijf lachen om wat ons vroeger aan het lachen maakte.
Bid voor me.
Glimlach.
Denk aan mij en bid met mij.
Laat mijn naam thuis genoemd worden zoals voorheen.
Zonder enige overdrijving of leed.
Het leven blijft betekenen wat het altijd deed.
En het is nog steeds hetzelfde
De draad is niet gebroken.
Heb je het gevoel dat ik buiten je gedachten ben geraakt?
Omdat ik ver van je zicht ben?
Nee.
Ik ben niet ver van jou.
Ik ben net aan de andere kant van de weg
En alles is in orde.
Je zult mijn hart en mijn liefde puur vinden.
Veeg je tranen weg en huil niet.
Als je van me houdt.

St. Augustine





People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

DE DOXOLOGY

Glorie zij God in de hemel, en vrede op aarde, goede wil onder de mensen.

We prijzen je, we zegenen je, we aanbidden je, we verheerlijken je,
wij danken u voor uw grote glorie.

O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader, die de zonden van de wereld wegneemt,
heb medelijden met ons, u die de zonden van de wereld op zich neemt.

Ontvang ons gebed, u die aan de rechterhand van de Vader zit, en heb medelijden met ons.

Want alleen u bent heilig, u alleen bent de Heer Jezus Christus,
tot eer van God de Vader,
Amen.

Elke dag zal ik je zegenen, en ik zal je naam voor altijd en voor altijd en altijd prijzen.

O Heer, U bent altijd onze toevlucht geweest in alle generaties, ik zei:

Wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd.

Heer, ik ben naar U gevluht, leer mij uw wil te doen, want U bent mijn God.

Want uit het uwe is de bron van leven: in uw licht zullen wij licht zien.

O ga door met uw liefderijke goedheid jegens degenen die u kennen.

Sta garant, o Heer, om ons op deze dag (vanavond, deze nacht) zonder zonde te houden.

Gezegend bent u o Heer, God van onze vaders, en geprezen en verheerlijkt is uw naam voor altijd,
Amen.

Laat uw genade met ons zijn,

O Heer, zoals wij onze hoop op U hebben gevestigd.

Je bent gezegend,

O Heer; leer mij uw statuten.

Je bent gezegend,

O Meester; laat mij uw geboden begrijpen.

Je bent gezegend,

O Heilige; verlicht mij met uw voorschriften.

Uw genade,

O Heer, duurt voor eeuwig: o veracht de werken van uw handen niet.

Aan jou behoort de aanbidding,

Aan jou behoort lof,

Aan jou behoort glorie toe:

Aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest,
nu en altijd, en tot in de eeuwigheid.

Amen.





People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

Het Universele Gebed

Heer, ik geloof in U: vergroot mijn geloof.
Ik vertrouw op jou: versterk mijn vertrouwen.
Ik hou van je: laat me steeds meer van je houden.
Het spijt me voor mijn zonden: verdiep mijn verdriet.
Ik aanbid je als mijn eerste begin,
Ik verlang naar jou als mijn laatste einde.

Ik prijs je als mijn constante helper en roep je aan als mijn liefdevolle beschermer.
Leid mij door uw wijsheid, corrigeer mij met uw gerechtigheid, troost mij met uw genade,
bescherm mij met uw kracht. Ik bied u, Heer, mijn gedachten aan: om op u gefixeerd te zijn;
mijn woorden: om jou als thema te hebben; mijn daden: om mijn liefde voor jou te weerspiegelen;
mijn lijden: om te worden doorstaan tot uw grotere glorie. Ik wil doen wat je van me vraagt:
op de manier waarop je vraagt, zolang je het vraagt, omdat je het vraagt.

Heer, verlicht mijn begrip, versterk mijn wil,
zuiver mijn hart en maak mij heilig.
Help me me te bekeren van mijn zonden uit het verleden en verleidingen in de toekomst te weerstaan.
Help me om boven mijn menselijke zwakheden uit te stijgen en sterker te worden als christen.
Laat me van je houden, mijn Heer en mijn God,
en mezelf zien zoals ik werkelijk ben: een pelgrim in deze wereld,
een christen die geroepen is om al die levens die ik aanraak te respecteren en lief te hebben,
degenen die gezag over mij hebben of onder mijn gezag,
mijn vrienden en mijn vijanden.
Help me om woede te overwinnen met zachtheid, hebzucht door vrijgevigheid, apathie door vurigheid.
Help me mezelf te vergeten en anderen de hand te reiken.
Maak me voorzichtig bij het plannen, moedig bij het nemen van risico's.
Maak me geduldig in lijden, bescheiden in voorspoed.

Bewaar mij, Heer, aandachtig in gebed, gematigd in eten en drinken, ijverig in mijn werk,
vastberaden in mijn goede bedoelingen.
Laat mijn geweten zuiver zijn, mijn gedrag zonder fouten, mijn toespraak onberispelijk, mijn leven goed
geordend.
Stel me op mijn hoede voor mijn menselijke zwakheden.
Laat me uw liefde voor mij koesteren, uw wet houden en eindelijk tot uw redding komen.
Leer me te beseffen dat deze wereld voorbijgaat,
dat mijn ware toekomst het geluk van de hemel is,
dat leven op aarde is kort, en het leven dat komt is eeuwig.
Help me om me voor te bereiden op de dood met een gepaste angst voor oordeel,
maar een groter vertrouwen in uw goedheid.
Leid mij veilig door de dood naar de eindeloze vreugde van de hemel.
Sta dit toe door Christus, onze Heer.
Amen.

Paus Clemens XI (1700-1721)

