



People Are Born To Shine!
THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

Μην κλαις αν μ'αγαπάς,

Αν γνωρίζεις τη καλοσύνη του Θεού
Και σε τι μοιάζει ο Ουρανός,
Αν μπορούσες ν'ακούσεις
Τα τραγούδια των αγγέλων,
Και να δεις εμένα ανάμεσά τους,
Αν μπορούσες να φανταστείς για λίγο
Την ομορφιά,
Που με καμία άλλη δεν μπορεί να συγκριθεί,
Σκούπισε τα δάκρυά σου και μη κλαίς,
Αν μ'αγαπάς,
Ο θάνατος δεν είναι τίποτα,
Είναι απλά ένα πέρασμα στη άλλη πλευρά.
Είμαι ακόμα αυτό που είμαι και είσαι ακόμα αυτό που είσαι.

Ό,τι συνηθίζαμε να είμαστε ο ένας για τον άλλον συνεχίζουμε να είμαστε το ίδιο.

Κάλεσέ με, με το όνομα που συνήθιζες να με καλείς,
Και μίλησέ μου όπως έκανες παλιά.
Μην αλλάζεις το τόνο της φωνής σου.
Μην είσαι σκληρός ή θλιμμένος.
Συνέχισε να γελάς με ό,τι συνήθιζε να μας προκαλεί γέλιο.
Προσευχήσου για μένα.
Χαμογέλασε.

Να με σκέφτεσαι και να προσεύχεσαι μαζί με μένα.
Άσε το όνομα μου να μνημονεύεται στο σπίτι όπως παλιά,
Χωρίς υπερβολές ή λύπες.
Ζωή σημαίνει ό,τι σήμαινε πάντα
Και συνεχίζει να σημαίνει το ίδιο,
Το νήμα δεν κόπηκε.

Νιώθεις ότι έχω φύγει από τις σκέψεις σου
Επειδή βρίσκομαι μακριά από τη θωριά σου;
Όχι,
Δεν είμαι μακριά σου.
Είμαι ακριβώς στην άλλη πλευρά του δρόμου,
Και τα πάντα είναι τέλεια.
Θα βρεις την καρδιά μου και την αγάπη μου αγνή.
Σκούπισε τα δάκρυα σου και μη κλαις
Αν μ'αγαπάς.

Εμπνεύσεις του Αγ. Αυγουστίνου





People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κύριε, πιστεύω σε σένα: αύξησε τη πίστη μου.

Σε εμπιστεύομαι: δυνάμωσε την εμπιστοσύνη μου.

Σε αγαπώ: Άσε με να σ'αγαπώ όλο και περισσότερο.

Λυπάμαι για τις αμαρτίες μου: κάνε πιο βαθιά τη λύπη μου.

Σε λατρεύω ως τη πρώτη μου αρχή

Σε λαχταρώ ως το τελικό μου σκοπό.

Σε δοξάζω ως αδιάκοπό μου βοηθό και σε επικαλούμαι ως αγαπημένο μου

Προστάτη,

Οδήγησέ με, με τη σοφία σου, διόρθωσέ με, με τη δικαιοσύνη σου, παρηγόρησέ με, με το έλεός σου,

Προστάτευσέ με, με τη δύναμή σου, Σου προσφέρω,

Κύριε, τις σκέψεις μου: για να είναι προσηλωμένες σε σένα, τα λόγια μου: για να τις εκφράζει τις πράξεις μου: για να αντανakλούν την αγάπη μου για σένα τα βάσανά μου: για να είναι υποφερτά για την μεγαλύτερη δόξα σου.

Θέλω να κάνω ό,τι μου ζητάς: με τον τρόπο που ζητάς, για όσο καιρό ζητάς, επειδή το ζητάς,

Κύριε, διαφώτισε το πνεύμα μου, δυνάμωσε τη βούλησή μου, εξάγγισε τη καρδιά μου, αγίασέ με.

Βοήθησε με να μετανοώ για τις παλιές μου αμαρτίες και να αντιστέκομαι στο μέλλον στους πειρασμούς.

Βοήθησέ με να υπερνικώ τις ανθρώπινες αδυναμίες μου και να γίνομαι πιο δυνατός Χριστιανός

Άσε με να σ'αγαπώ, Κύριέ μου και Θεέ μου, και να βλέπω τον εαυτό μου όπως πραγματικά είναι: ένας προσκυνητής αυτού του κόσμου, ένας Χριστιανός που έχει κληθεί να σέβεται και ν'αγαπά όλες εκείνες τις ζωές που αγγίζω, αυτές που είναι υπεράνω της

δικής μου εξουσίας, ή εκείνες που βρίσκονται υπό την εξουσία μου, τους φίλους και τους εχθρούς μου.

Βοήθησέ με να υποτάσσω την οργή μου με νηφαλιότητα, την απληστία με γενναιοδωρία, την απάθεια με θέρμη.

Βοήθησέ με να ξεχνώ τον εαυτό μου, και να προσεγγίζω τους άλλους.

Κάνε με συνετό στους σχεδιασμούς, θαρραλέο στους κινδύνους.

Κάνε με υπομονετικό στα βάσανα, μετριόφρονα στην επιτυχία

Κράτα με, Κύριε, προσηλωμένο στη προσευχή, εγκρατή στο φαγητό και στο ποτό, επιμελή στη δουλειά μου, αποφασιστικό στις καλές μου προθέσεις.

Κάνε η συνείδησή μου να είναι καθαρή, η διαγωγή μου άμεμπτη, ο λόγος μου άψογος, η ζωή μου καλά οργανωμένη.

Προφύλαξέ με από τις ανθρώπινες αδυναμίες μου, άφησέ με να σ'αγαπώ, να τηρώ τους νόμους σου και να φτάσω τελικά στη σωτηρία.

Μάθε με να καταλάβω ότι αυτός ο κόσμος είναι πρόσκαιρος, ότι το αληθινό μου μέλλον είναι η ευτυχία των ουρανών, ότι η ζωή στη γη είναι μικρή, η ζωή που με περιμένει είναι αιώνια.

Βοήθησέ με να προετοιμαστώ για τον θάνατο με τον πρέποντα φόβο της κρίσης αλλά και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη καλοσύνη σου.

Οδήγησέ με, με ασφάλεια δια του θανάτου στην Ατέλειωτη χαρά του ουρανού.

Χάρισέ μας ετούτα δια του Χριστού Κυρίου μας.

ΑΜΗΝ

**ΠΑΠΑΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ ΧΙΟΣ
(1700-1721)**





People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

ΥΜΝΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ

Εσένα τον Θεό υμνούμε, Εσένα τον Κύριο ομολογούμε.

Εσένα τον αιώνιο Πατέρα η οικουμένη λατρεύει.

Προς εσένα όλοι οι άγγελοι, Και όλες οι ουράνιες δυνάμεις.

Προς εσένα τα Χερουβείμ και τα Σεραφεείμ Ακατάπαυστα ψάλλουν.

Άγιος, Άγιος, Άγιος, Είσαι, Κύριε, ο Θεός των Δυνάμεων.

Οι Ουρανοί και η γη είναι πλήρεις, Από το μεγαλείο τη δόξας σου.

Εσένα των Αποστόλων Ο χορός ο πανένδοξος.

Εσένα των Αποστόλων Ο χορός ο πανένδοξος.

Εσένα η αξιέπαινη Των προφητών η χορεία.

Εσένα των λευκοφόρων μαρτύρων Το πλήθος δοξάζει.

Εσένα, σ'ολόκληρη την οικουμένη Η Άγια Εκκλησία λατρεύει.

Εσένα, Θεέ Πατέρα, Και το μεγαλείο σου το άπειρο.

Το Μονογενή Υιό σου Τον αληθινό και λατρευτό Θεό.

Και το Πανάγιο Και Παράκλητο Πνεύμα.

Εσύ, Κύριε, Ιησού Χριστέ, Είσαι ο βασιλείας της δόξας.

Εσύ είσαι του Πατέρα Ο Υιός ο αιώνιος.

Εσύ, για να λυτρώσεις τον άνθρωπο, Δεν αποστράφηκες τα σπλάχνα της Παρθένου.

Εσύ, αφού τη δύναμη του θανάτου σύντριψες Χάρισες τη βασιλεία των ουρανών σ'αυτούς που πιστεύουν.

Και στα δεξιά του Θεού τώρα κάθεται, Στη δόξα του Πατέρα.

Εσύ, όπως πιστεύουμε Είσαι ο κριτής που έρχεται να κρίνει τον κόσμο Σε ικετεύουμε, σπεύσε να βοηθήσεις τους δούλους Σου, τους οποίους λύτρωσες με το πολύτιμό σου αίμα.

Αξίωσέ μας να συναριθμιστούμε Με τους αγίους σου στην αιώνια δόξα.

Σώσε, Κύριε, το λαό σου, Και ευλόγησε την κληρονομιά σου.

Τους πορευόμενους στη γη κατεύθυνε Και δέξου τους αποδημούντες στη ζωή την αιώνια.

Κάθε μέρα της ζωής μας Σε δοξάζουμε, Κύριε.

Και ευλογούμε το όνομά σου στον αιώνα, Και στους αιώνες των αιώνων.

Αξίωσέ μας, Κύριε, την ημέρα τούτη Να τη διαβούμε αναμάρτητοι.

Ελέησέ μας, Κύριε, την ημέρα τούτη Να τη διαβούμε αναμάρτητοι.

Ας έρθει επάνω μας το έλεός σου Κύριε, Όπως κι εμείς σ'Εσένα ελπίαμε.

Σ' Εσένα, Κύριε, έθεσα την ελπίδα μου, Ας μην διαφυστούν οι προσδοκίες μας.

