



People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

De rozenkrans en noveen tot goddelijke barmhartigheid

De noveen tot goddelijke barmhartigheid

De tekst hier is geschreven door zuster Faustina, "op bevel van de Heiland zelf". Het zou gevierd moeten worden vanaf Goede Vrijdag ter voorbereiding op het Feest van Goddelijke Barmhartigheid, maar ook op elke andere tijd van het jaar. Het is de wens van de Heer dat Faustina zielen naar de bron van goddelijke barmhartigheid brengt "zodat ze kracht en frisheid kunnen putten, evenals alle genaden die ze nodig hebben in de moeilijkheden van het leven en vooral in het uur van de dood."

Reciteer aan het begin, aan het kruis, de:

Onze Vader, die in de hemel zijt, zal uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals het is in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij degenen vergeven die ons schuldig maken, en ons niet aan verzoeking onderwerpen, maar ons verlossen van het kwade. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met je, je bent gezegend onder alle vrouwen, en Jezus, de vrucht van je schoot, is gezegend. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die werd ontvangen uit de Heilige Geest, werd geboren uit de Maagd Maria, leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, stierf en werd begraven, daalde af in de hel, op de derde dag dat hij opstond uit de doden, opgevaren naar de hemel, zitten aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest, in de heilige Katholieke Kerk, in de gemeenschap van heiligen, in de vergeving van zonden, in de opstanding van het lichaam, in het eeuwige leven. Amen.

Zeg op de grote kralen van de rozenkrans:

"Eeuwige Vader, ik bied u het lichaam en bloed, de ziel en de goddelijkheid aan van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Als genoegdoening voor onze zonden en die van de hele wereld."

Zeg op de kleine kralen van de rozenkrans:

"Door zijn pijnlijke Passie, wees genadig voor ons en voor de hele wereld."

Aan het einde van de rozenkrans zeggen we 3 keer:

"Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, heb genade met ons en met de hele wereld."

Dag 1 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid (Goede Vrijdag)

Woorden van onze Heer: **"Breng mij vandaag de hele mensheid, en vooral alle zondaars, en dompel haar onder in de oceaan van mijn barmhartigheid. Je zult me troosten in dit bittere verdriet waarin het verlies van zielen me onderdompelt."**

Laten we om genade vragen voor de hele mensheid.

Zeer barmhartige Jezus, wiens karakteristiek is medelijden met ons te hebben en ons te vergeven, kijk niet naar onze zonden, maar het vertrouwen dat we hebben in Uw oneindige goedheid en ontvang ons in de mate van Uw zeer barmhartige Hart en wij niet uitgelaten voor de eeuwigheid. Wij smeken u met de liefde die u verenigt met de Vader en de Heilige Geest.

Eeuwige Vader, kijk met genade naar de hele mensheid ingesloten in het meest barmhartige Hart van Jezus - en vooral naar arme zondaars - en toon ons door Zijn pijnlijke hartstocht Uw genade, zodat wij de almachtige kracht van Uw genade voor altijd en eeuwig kunnen verheerlijken. Amen.

Dag 2 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid (heilige zaterdag)

Woorden van onze Heer: **"Breng mij vandaag priesterlijke en religieuze zielen, en dompel ze onder in mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Ze hebben mij de kracht gegeven om mijn bittere hartstocht te verdragen, zowel via hen als via kanalen, mijn genade strekt zich uit over de mensheid."**

Bid voor de geestelijkheid en de religieuzen.

Meesst barmhartige Jezus, van wie al het goede komt, vermenigvuldig Uw genaden in ons, zodat we waardige daden van barmhartigheid kunnen verrichten, zodat degenen die naar ons kijken de Vader van barmhartigheid, die in de hemel is, mogen verheerlijken.

Eeuwige Vader, kijk met genade naar deze groep uitverkorenen uit Uw wijngaard, priesterlijke en religieuze zielen, en vervul hen met de kracht van Uw zegen, en met het gevoel van het Hart van Uw Zoon waarin zij zijn opgesloten, schenk hen de kracht van Uw licht, zodat zij anderen kunnen leiden op de paden van verlossing, om samen de glorie van Uw ondoorgrondelijke barmhartigheid voor eeuwig te bezingen. Amen.

Dag 3 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid (Paaszondag)

Woorden van onze Heer: **"Breng vandaag alle vrome en getrouwe zielen tot mij en dompel ze onder in de oceaan van mijn genade; deze zielen troosten me op de weg van het kruis, ze waren deze druppel van troost in het midden van een oceaan van bitterheid."**

Bid voor alle trouwe christenen.

Laten we bidden voor alle trouwe christenen, meest barmhartige Jezus, die de genaden van de schat van Uw barmhartigheid aan allen in overvloed schenkt, ons ontvangen in de verblijfplaats van Uw meest barmhartige Hart, en laat ons niet voor altijd uitgaan. We smeken U met de onvoorstelbare liefde waarmee Uw Hart brandt voor de Hemelse Vader.

Eeuwige Vader, kijk met genade naar de getrouwe zielen, de erfenis van Uw Zoon, en door Zijn pijnlijke hartstocht, schenk hen Uw zegen en omring hen met Uw onophoudelijke bescherming, zodat zij noch de liefde noch de schat van uw heilig geloof verliezen. maar samen met het koor van engelen en heiligen verheerlijken zij Uw oneindige barmhartigheid voor altijd en eeuwig. Amen.

Dag 4 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid (paasmaandag)

Woorden van onze Heer: **"Breng mij vandaag de heidenen en degenen die mij nog niet kennen, ik dacht ook aan hen tijdens mijn bittere passie, en hun toekomstige ijver troostte mijn hart. Dompel ze onder in de oceaan. Van mijn genade."**

Bid voor heidenen en ongelovigen.

Zeer barmhartige Jezus die het licht van de hele wereld is, ontvang in de verblijfplaats van Uw zeer barmhartige Hart de zielen van heidenen die U nog niet kennen; mogen de stralen van Uw genade hen verlichten, zodat ook zij met ons de wonderen van Uw barmhartigheid mogen verheerlijken en ze niet uit de verblijfplaats van Uw meest barmhartige Hart laten gaan.

Eeuwige Vader, kijk van barmhartigheid naar de zielen van de heidenen en van degenen die U nog niet kennen, maar die opgesloten zijn in het zeer barmhartige Hart van Jezus. Trek ze naar het licht van het evangelie. Deze zielen weten niet hoe groot het geluk is om van U te houden; laat hen de edelmoedigheid van Uw barmhartigheid voor eeuwig en altijd verheerlijken. Amen.

Dag 5 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid (paasdinsdag)

Woorden van onze Heer: **"Breng vandaag de zielen van ketters en afvalligen tot mij en dompel ze onder in de oceaan van mijn barmhartigheid; in mijn bittere passie verscheurden ze mijn lichaam en mijn hart, dat wil zeggen - zeg mijn Kerk. voor de eenheid van de Kerk helen mijn wonden, en op deze manier zullen ze me verlichten in mijn hartstocht."**

Bid voor degenen die in het geloof dwalen.

Meesst barmhartige Jezus die de goedheid zelf is, U weigert geen licht aan hen die erom vragen, ontvangt in de verblijfplaats van Uw meest barmhartige Hart de zielen van ketters en afvalligen en trekt hen door Uw licht naar de eenheid van de Kerk, en niet laat hen de verblijfplaats van Uw meest barmhartige hart verlaten, maar laat hen ook de edelmoedigheid van Uw barmhartigheid verheerlijken.

Eeuwige Vader, kijk barmhartig naar de zielen van ketters en afvalligen die, koppig volhardend in hun dwalingen, Uw vriendelijkheid verkwistten en Uw genaden misbruikten. Kijk niet naar hun fouten, maar naar de liefde van Uw Zoon en Zijn bittere passie die hij ook voor hen heeft aangeboden, aangezien ook zij opgesloten zijn in het zeer barmhartige Hart van Jezus. Mogen zij ook Uw immense barmhartigheid verheerlijken in alle eeuwigheid. Amen.

Dag 6 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid (Paaswoensdag)

Woorden van onze Heer: **"Breng me vandaag zoete en nederige zielen en die van kleine**

kinderen en dompel ze onder in mijn barmhartigheid. Deze zielen lijken het meest op mijn hart, ze hebben me getroost in mijn bittere pijn.; Ik zag ze kijken als aardse engelen die zal waken over mijn altaren, daarop heb ik stromen van genade uitgegoten. Alleen een nederige ziel kan mijn genade ontvangen, op nederige zielen stel ik mijn vertrouwen."

Bid voor kinderen en nederige zielen.

Meesst barmhartige Jezus die Zelf zei: Leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben - ontvang in het verblijf van Uw meesst barmhartige Hart de zachteardige en nederige zielen, evenals die van kleine kinderen. Deze zielen dompelen de hele hemel in vervoering onder en zijn de bijzondere voorkeur van de hemelse Vader, ze zijn een boeket bloemen voor de goddelijke troon waar alleen God zich verheugt in hun parfum. Deze zielen verblijven voor altijd in het Meesst Barmhartige Hart van Jezus en zingen onophoudelijk de hymne van liefde en barmhartigheid eeuwenlang.

Eeuwige Vader, kijk van barmhartigheid op de zachteardige en nederige zielen en op de zielen van kleine kinderen, opgesloten in de verblijfplaats van het meesst barmhartige Hart van Jezus. Het zijn deze zielen die het meesst op Uw Zoon lijken, de geur van deze zielen stijgt op van de aarde en bereikt Uw troon. Vader van barmhartigheid en alle goedheid, ik smeeek U met de liefde en voorliefde die U voor deze zielen hebt, zegen de hele wereld, zodat alle zielen samen de glorie van Uw barmhartigheid voor eeuwig kunnen zingen. Amen.

Dag 7 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid

Woorden van onze Heer: "**Breng mij vandaag de zielen die in het bijzonder mijn barmhartigheid eren en verheerlijken en dompelen hen onder in mijn barmhartigheid. levende weerspiegeling van mijn meedogende hart. Deze zielen zullen schijnen met een speciale schittering in het komende leven, niemand zal het vuur van de hel ingaan, ik zal elk van hen in het bijzonder verdedigen in het uur van de dood."**

Bid voor degenen die de goddelijke barmhartigheid vereren en haar toewijding verspreiden.

Meesst barmhartige Jezus, wiens Hart slechts liefde is, ontvang in de verblijfplaats van Uw meesst barmhartige Hart de zielen die Uw barmhartigheid eren en verheerlijken. Deze zielen zijn krachtig met de kracht van God Zelf; temidden van alle kwellingen en ergernissen gaan ze voorwaarts vertrouwend op Uw genade. Deze zielen zijn verenigd met Jezus en dragen de hele mensheid op hun schouders. Deze zielen zullen niet hard worden beoordeeld, maar Uw barmhartigheid zal hen omringen in de tijd van pijn.

Eeuwige Vader, kijk met genade naar de zielen die Uw grootste eigenschap verheerlijken en eren, dat wil zeggen Uw oneindige barmhartigheid, die opgesloten zijn in het zeer barmhartige Hart van Jezus. Deze zielen zijn een levend Evangelie, hun handen zijn vol van daden van barmhartigheid en hun ziel vol vreugde zingt de hymne van barmhartigheid van de Allerhoogste. Ik smeeek u, mijn God, toon hun Uw genade in overeenstemming met de hoop en het vertrouwen dat zij in U hebben gesteld, dat de belofte van Jezus die hun zei dat ze in hen vervuld zouden worden: zielen die mijn oneindige barmhartigheid zullen vereren, ik zal hen zelf verdedigen. tijdens hun leven en vooral in het uur van de dood, als mijn eigen glorie.

Dag 8 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid

Woorden van onze Heer: **"Breng mij vandaag de zielen die in de gevangenis van het vagevuur zitten en dompel ze onder in de afgrond van mijn genade, moge de golven van mijn bloed hun brandwonden koelen. Al deze zielen zijn mij zeer dierbaar. zij maken zich vrij voor mijn gerechtigheid; het is in uw macht om hen wat verlichting te brengen. Trek uit de schatkist van mijn kerk alle aflaten en bied ze voor hen aan. O als u hun pijniging kende, zou u onophoudelijk voor hen de aalmoezen van uw geest, en u zou hun schulden aan mijn gerechtigheid betalen."**

Bid voor de zielen in het vagevuur.

Meesst barmhartige Jezus die zei dat U barmhartigheid verlangde, zie, ik breng de zielen in het vagevuur naar de verblijfplaats van Uw meesst barmhartige Hart - de zielen die u zeer dierbaar zijn, maar die niettemin rekenschap moeten afleggen aan Uw gerechtigheid - moge de golven van bloed en water dat uit Uw Hart stroomt, dooft de vlammen van het vuur van het vagevuur, zodat ook daar de kracht van Uw barmhartigheid kan worden verheerlijkt.

Eeuwige Vader, kijk van barmhartigheid naar zielen die lijden in het vagevuur, maar die opgesloten zijn in het zeer meedogende Hart van Jezus, ik smeeek u bij de pijnlijke hartstocht van Jezus, Uw Zoon, en bij alle bitterheid waarmee Zijn meesst heilige ziel was. overstroomd, toon Uw barmhartigheid aan de zielen die onder Uw rechtvaardige blik staan; bekijk ze niet anders dan de wonden van Jezus, uw zeer dierbare Zoon, want wij geloven dat uw goedheid en uw medelijden zonder mate zijn.

Dag 9 - Noveen tot goddelijke barmhartigheid

Woorden van Onze Lieve Heer: **"Breng vandaag koude zielen tot mij en dompel ze onder in de afgrond van mijn genade. Het zijn deze zielen die mijn hart het pijnlijksst hebben gekwetst. Het is een onverschillige ziel die mij in de Olijftuin inspireerde met de grootste afkeer. Het is vanwege hen dat ik zei: Vader, neem deze kelk van mij weg, als het uw wil is - Voor hen is de laaste plank van redding hun toevlucht te nemen tot mijn genade."**

Bid voor lauwe zielen.

Zeer barmhartige Jezus die alleen maar medelijden heeft, ik breng koude zielen in de verblijfplaats van Uw zeer barmhartige Hart, moge in dit vuur van uw zuivere liefde die bevroren zielen verwarmen, dielijken op lijken, en U vullen met zo'n afkeer. O meesst barmhartige Jezus, gebruik de almachtige kracht van Uw barmhartigheid en geef ze goddelijke liefde, want je kunt alles doen.

Eeuwige Vader, werp een blik van barmhartigheid op koude zielen die echter opgesloten zijn in het zeer barmhartige Hart van Jezus. Vader van barmhartigheid, ik smeeek U bij de bitterheid van de hartstocht van uw Zoon en door Zijn drie uur durende pijn aan het kruis, laat ook hen de afgrond van Uw barmhartigheid vieren.